

Franska revolutionen.

Historia.

Frankrike innan revolutionen.

- Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat på grund av 7-åriga kriget med Storbritannien)
- Dåliga skördar ledde till att brödkpriserna steg.
- Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga och leva i sin lyx.



- Ståndsamhället:

Präster:

- Rika biskopar till fattiga bypräster.
- Slapp betala skatt.
- Rätt till tionde.

Adeln:

- Slapp betala skatt.
- Egna privilegier (t ex äga kvarn och vinpress, ensamrätt på att jaga och fiska, bli officerare i krigsmakten.
- Präster och adeln bestod tillsammans av ca 500 000

Tredje ståndet:

- Bestod av 25 miljoner borgare och bönder.
- Från högt utbildade advokater till fattiga bönder.
- Betalade skatt.
- Betalade tionde, kvarnavgifter, väg- och flodavgifter mm
- Var tvungen att utföra dagsverk vid vägbygge några dagar om året.

Franska revolutionen

- "Riksdagen" hade inte sammanträtt sen 1614.
- Varje stånd hade gemensamt 1 röst vilket innebar att tredje ståndet alltid förlorade eftersom prästerna och adeln "gick ihop".
- 1789 sammankallades riksdagen på grund av situationen i Frankrike och det tredje ståndet sa ifrån om detta upplägg = Nationalförsamlingen bildades

- Före 1789:
Adeln – 300 personer = 1 röst
Präster – 300 personer = 1 röst
Tredje ståndet – 600 personer = 1 röst
- Efter 1789:
Adeln – 300 personer = 300 röster
Präster – 300 personer = 300 röster
Tredje ståndet – 600 personer = 600 röster

Höger och vänster.



Franska revolutionens start

- Nya nationalförsamlingen hotade kungens makt. Därför gav han order om att militären skulle samlas i Versailles och i Paris.
- Detta fick befolkningen i sin tur att känna sig hotade och folket stormade Bastiljen i jakt på kulor och krut.
- Stormningen den 14 Juli ses som startskottet på revolutionen och blev senare Frankrikes nationaldag.
- Ryktet om Bastiljen spreds snabbt och snart skedde uppror i hela landet.
- Adeln gav frivilligt upp dagsverke och andra skyldigheter de tredje ståndet hade.
- Kyrkan avstod tionde.
- Beslut togs om att alla skulle betala skatt.
- Nationalförsamlingen skrev en deklARATION om mänskliga rättigheter.

Frihet, Jämlikhet, Broderskap



Franska revolutionen.

- Förändringarna som skedde var bra
MEN hav varken mer eller billigare bröd.
- Oktober 1789 – Flera tusen kvinnor kräver bröd i Paris → fortsätter till Versailles beväpnade och tränger sig in i slottet.
- Kungafamiljen hamnar i arrest.
- Vid denna tid valde många adelsmän att fly från landet.
- Även kungafamiljen försökte fly → tillfångatogs och ansågs som en förrädare.



Kungafientliga kallades jakobiner (eller vänstern) och mer kungavänliga kallades högern.

Höger/vänster kvar idag..

Franska revolutionen.

- Runt Frankrike var kungar och adelsmän oroliga över spridning.
 - Ludvig XVI körde ett dubbelspel då han låtsades vara med revolunärerna men egentligen jobbade emot dem.
 - Avrättades därför 1793.
- Efter detta bildades Valfärdsutskottet.
 - Grupp för att leda landets försvar.
 - Tog över fler och fler frågor → fungerade tillslut som regering.
 - Robespierre blev ledare för gruppen och hans makt blev stor.



Skräckväldet 1793-1794.

- "Motståndare till revolutionen måste undanröjas eller tystas".
- I Paris avrättades mer än 2500 stycken, i övriga landet ännu fler.
- Tillslut tyckte revolutionärerna att han gått för långt och gjorde ett uppror → Han avrättades och skräckväldet var över.
- Efter detta tog rika borgare över (Bra att adeln/präster förlorat makt men ville inte att revolutionen skulle gå för långt)



Napoleon.

- Napoleon krigade för Frankrike och steg i rang.
- 1799 tog han makten genom en statskupp.
- Blev envåldshärskare.



- Byggde ut vägnätet
- Stödde/gynnade handeln
- Införde ny och gemensam lag (som byggde på revolutionens idéer)
- Satsade pengar på vetenskap och utbildning.

Napoleon.

- Ledde sina arméer till seger efter seger.
- I de besegrade länderna sågs han som antingen en befriare eller en förtryckare.
- Utsågs till kejsare 1804.
- Men sedan gick det utför:
 - Anfaller Storbritannien och förlorar 1805
 - Anfaller Ryssland och förlorar 1812.
- Efter kriget mot Ryssland gjorde folket uppror mot Napoleon → 1814 tvingades han avgå som kejsare → fångenskap på ön Elba i Medelhavet.
- Kom tillbaka till Frankrike → Blev kejsare i 100 dagar → fördes till ön S:t Helena i Atlanten → dog.



Resultat av Franska revolutionen.

- Mänskliga rättigheter blev lag i Frankrike.
- Slaveriet började avskaffas.
- Lagen var lika för alla.
- Tortyr avskaffades i fängelse.
- Alla fick ta vilket yrke de ville.
- Religionsfrihet
- Staten tog över undervisningen av kyrkan.
- Pressfriheten infördes.
- Skiljsmässor blev lagliga.
- Meter, kilo, liter = Nya måttenheter.
- Bibliotek + konstmuséer öppet för allmänheten.